

De Kerkbrief staat op de website [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl) onder de knop **BEZOEKEN** – Zondag vieren in Wittem

**Eucharistievieringen op zondag:** 9.00, 11.00, 18.00 uur  
**Op weekdays (ma. t/m vr.):** morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur (uitgezonderd op feestdagen);  
- Dinsdag en donderdag: morgengebed is met eucharistieviering.  
- Donderdag 12:00 uur: **rozenkransgebed** voor de vrede.  
**Kerk en kapellen** zijn van maandag tot vrijdag geopend van 7.45 tot 18.15 uur; zaterdag tot 17.00 uur, zondag tot 18.45 uur.

- **Openingstijden receptie:** dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.  
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of [info@kloosterwittem.nl](mailto:info@kloosterwittem.nl). U kunt altijd een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of om te biechten.  
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

## Bijzondere vieringen in februari

- **Zondag 2 februari:** op deze **Amnesty-zondag** ontsteken we de Amnesty-kaars voor **Abduhadi al-Khawaja** uit de golfstaat **Bahrein**. Hij zit al 14 jaar gevangen, nadat hij deelnam aan een vreedzaam protest.
- **Zondag 2 februari** is ook het feest van de 'Opdracht van de Heer in de tempel', ofwel Maria Lichtmis. In alle vieringen worden kaarsen gezegend.
- **Zondag 23 februari: Taizé-viering** om 17.00 uur
- **Dinsdag 25 februari** herdenking van de goedkeuring van de regel van de congregatie van de redemptoristen (in 1749). Er is om 8.00 uur 's morgens ene eucharistieviering.
- Elke donderdag om 12.00 uur wordt de **rozenkrans** gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. Hartelijk welkom.

## Opdracht van de Heer in de tempel

Het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, of met zijn populaire naam '**Maria Lichtmis**', op 2 februari herinnert aan het verhaal in het Lucas-evangelie dat het kind Jezus veertig dagen na zijn geboorte in de tempel aan God wordt opgedragen. Het is een lichtfeest, want Christus is 'het licht voor alle volken'. Maar in de loop van de eeuwen is het feest vooral een Mariafeest geworden, vandaar de naam Maria Lichtmis. Vroeger betekende Maria Lichtmis het einde van de Kersttijd. Tegenwoordig eindigt de Kersttijd officieel al met de Doop van de Heer, begin januari.

☞ *Traditioneel worden met Maria Lichtmis kaarsen gezegend. Dit zal ook in de vieringen in Wittem gebeuren.*



## Enkele cijfers uit 2024

- De **adventscollecte** van 2024 voor de organisatie **SIVMO** heeft **€ 602,09** opgebracht. SIVMO (Steuncomité voor Israëlitische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties) steunt organisaties in Israël (vaak joods) die solidair zijn met de Palestijnen en die zich inzetten voor vrede en verzoening. Groepen dus die onze steun verdienen. Hartelijk dank daarom aan alle gevers.
- Elke eerste zondag van de maand is **Amnesty-zondag**. U wordt dan uitgenodigd om een kaartje te sturen naar een mensenrechtenslachtoffer, ons aanbevolen door Amnesty International. En na de viering van 11.00 uur is er een Amnesty-standje in Scala waar u een brief kunt ondertekenen tegen een mensenrechtenschending. In **2024** heeft de Amnesty-werkgroep in totaal **153 groetenkaarten en 130 brieven** verzonden, ondertekend door kerkgangers of andere bezoekers aan het pelgrimsoord.

## Kloostercast met o.a. pater Erinkveld

Van Pinksteren 2024 tot Pinksteren 2025 zendt de KRO-NCRV dagelijks **een podcast** uit met een korte overweging (5 minuten) door een kloosterling. Deze podcast-serie heet kloostercast. Pater Henk Erinkveld, rector van Klooster Wittem, is een van de mensen die eraan meewerken: één of twee keer per maand komt hij aan het woord, naast vele andere kloosterlingen of mensen die verbonden zijn met een klooster.

☞ *Kijk op [www.kro-ncrv.nl/programmas/kloostercast](http://www.kro-ncrv.nl/programmas/kloostercast) of zoek de uitzendingen op via een podcast-app.*

## Vluchten hoeft niet meer – een interview met een voormalige vluchteling

Net als afgelopen najaar is ook nu weer elke eerste zondag van de maand een (voormalige) vluchteling te gast in Scala. In gesprek met pater Henk Erinkveld vertelt deze vluchteling over zijn/haar land van herkomst, de vlucht en over hoe het is om een plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Dit najaar waren achtereenvolgens een vluchteling uit Syrië, Irak en het Afrikaanse Guinée te gast. Op de eerste zondag van februari komt **een gezin uit Eritrea** (man, vrouw en twee kinderen) naar Wittem om hun verhaal te vertellen. Ze komen samen met hun taallerares. U bent hartelijk welkom om te komen luisteren. Het is een goede kans om **het verhaal van vluchtelingen uit de eerste hand** te horen. Het gesprek wordt afgewisseld met muziek. En er zijn bijzondere hapjes voor bij de koffie/thee.

☞ *Datum/tijd: zondagmiddag 2 februari, 16.00-17.30 uur. Plaats: Scala. Toegang is gratis. Prettig als u zich opgeeft: [www.kloostergwittem.nl/Agenda](http://www.kloostergwittem.nl/Agenda) of 043 4501741.*

☞ *Ook in maart is er weer een interview met een vluchteling. De gast is dan waarschijnlijk een Sudanese vrouw. Datum: **9 maart** (niet op 2 maart i.v.m. carnaval).*

## Onder deskundige leiding langs de kunst van pater Mathot

In januari en februari is in het pelgrimsoord een route te volgen langs kunstwerken van de redemptorist pater Gerard Mathot (1911-2000): beelden, wandkleden, liturgische kleding en meer. U kunt de route iedere dag lopen. Maar op dinsdagmiddag 11 februari verzorgt Jeroen de Wit, beheerder van de kunstwerken van de redemptoristen, een inleiding over pater Mathot en een rondleiding langs de getoonde werken. U hoort en ziet dan net iets meer dan wanneer u zelf de kunstroute volgt. Hartelijk welkom!

☞ *Dinsdagmiddag 11 februari, 14.00 tot ca. 15.30 uur. Deelname: vrije gave. Wel graag opgeven: [www.kloosterwittem.nl/Agenda](http://www.kloosterwittem.nl/Agenda) of 043 4501741*

## Natuurdocumentaire 'Songs of the earth'

'Songs of the earth' (liederen van de aarde) is een film over een Noorse vrouw die met haar oude vader rondtrekt door het gebied waar ze vandaan komt: een natuurgebied met bergen, watervallen, gletsjers en eindeloze bossen. Daarbij vertelt haar vader haar de verhalen die hij ooit van zijn ouders hoorde, over de geschiedenis van de streek en van de mensen die er woonden. 'Songs of Earth' is zo naast een prachtige natuurdocumentaire ook een eerbetoon aan cultuur en geschiedenis. De film wordt vertoond in Klooster Wittem, op initiatief van de **Werkgroep Groene Kerk**.

☞ *Datum en tijd: donderdag 27 februari, 19.30 – 21.00 uur (met aansluitend een kort nagesprek); Plaats: Scala; Kosten: € 5,-. Graag aanmelden: [www.kloosterwittem.nl/Agenda](http://www.kloosterwittem.nl/Agenda) of 043 4501741*



## Molentje met catechesefolders

Bij de doorgang van Scala naar de kerk staat een molentje met achtergrondfolders over allerlei dingen die **met kerk en geloof te maken hebben**, bijvoorbeeld over doop en eucharistie, over de rozenkrans of de achtergronden van het kerkelijk jaar. Of over een kerkelijke uitvaart of huwelijk. Wellicht zitten er onderwerpen bij waar u graag wat meer van wil weten. Sta dus eens stil bij dat folderrekje. En neem de folders die u interesseren gerust mee naar huis. Daar zijn ze voor!

## Kloosterboekwinkel Wittem

- 📖 Deze maand verschijnt **een nieuwe catalogus** met de boeken die dit voorjaar verschijnen. Een gratis exemplaar ligt voor u klaar in de winkel.
- 📖 Er zijn deze maand twee thematafels: één naar aanleiding van de poëzieweek, in eerste week van februari. En de andere, gedurende de hele maand, over schepping en milieu.
- 📖 De **Boekenweek** is pas in maart, maar noteer hem vast: **12 tot 23 maart**. In deze week zijn er twee activiteiten: op zaterdag 15 maart is er een **lezing van Marcia Luyten** (o.a. bekend van het Geluk van Limburg) en op zaterdag 22 maart is er een **Limburgse Literaire Middag** met vier dialect-auteurs, omlijst met muziek. Kijk op de website voor meer info en reservering: [www.kloosterboekwinkelwittem.nl](http://www.kloosterboekwinkelwittem.nl)
- 📖 **Wereldwinkel Wittem** geeft in februari **10% korting op raamhangers** uit Indonesië: kleurige decoraties van kunsthars, die oplichten als het licht erdoorheen valt. Ze worden ook wel 'zonnevangers' genoemd.
- 📖 De winkel is **7 dagen per week** geopend van 9.00 tot 17.00 uur, ook op de carnavalsdagen.

**Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting 'Vrienden van Klooster Wittem', [www.vriendenvankloosterwittem.nl](http://www.vriendenvankloosterwittem.nl). Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681**